

SÅNGER SOM VI...

...älskar, minns, blir glada
eller tårögda av, aldrig kan
glömma...

Leonard Cohen, Joni Mitchell, The Beatles, Bob Dylan
m.fl. spelas i sann Skottesanda, med humor,
innerlighet och kärlek till
musiken och
till Er - vår publik



Ni som kommer till er samlingslokal, från traktens gårdar och hus, dvs ni som blir vår publik, får en härlig stund av dråplighet och mer eller mindre sanna anekdoter ur våra, Maries, Kalles och Saras, egna liv. Kanske är våra fadäser och tillkortakommande, längtan och lustigheter inte helt olika era egna? Berättelserna vävs samman med våra absoluta favoritlåtar i helt nya tappningar.

Medverkande: Marie Skönblom, Kalle Zerpe, Sara Fridholm Regi: Elisabeth Frick.

Vi har med oss allt som behövs för föreställningen. Ordnar ni kaffe och stolar till publiken, sätter upp de affischer och delar ut de flygblad ni får av oss på förhand och tar emot biljettbokningar, så brukar det mesta ordna sig.

Sånger som vi... ges gärna i mindre lokaler i nära kontakt med publiken. En upphöjd scen är inte nödvändigt; ett plant golv där publiken sitter vid bord fungerar alldeles utmärkt. Bygdegårdar och andra samlingslokaler och kaféer passar ypperligt. Mat och/eller annan förtäring kan gärna serveras i anslutning till föreställningen (före eller efter) Vill ni ha lotterier så går det alldeles utmärkt.

Sånger som vi... är en helaftonsföreställning om två timmar och tjugo minuter (inkl paus).

Den kostar 15 000 kr. Kostnader för resa och logi tillkommer, men kan oftast ersättas med stöd från er Riksteaterkonsulent i regionen.

När det gäller ekonomin så löser vi den tillsammans. Oftast går det riktigt bra. Vinsten med att arrangera kultur mäts i att människor träffas och delar en stund tillsammans. Jag som producent har över tjugo års erfarenhet av turnéer på landsbygd. Det viktigaste är att ni tycker att det skulle vara roligt att ha en musikteaterföreställning i er samlingslokal. Det brukar bli väldigt bra då.